

30.08.2014 - Hverdagen

Da Pippi Langstrømpe var barn, levede hun sit eget helt frie liv med den hverdag, hun så helt selv skabte sig og fandt på uden regler, normer for, hvad og hvem der gjorde hvad og hvorfor. Som bekendt brød hun sig ikke synderligt om, hvilken mening andre måtte have om det, så hendes fantasi og udfoldelse kendte ingen grænser.

At sove med fødderne på hovedpuden og vende op og ned på alting, kunne hun gøre, som det passede hende. Hverdagen var hendes, og hun syntes at have stor fornøjelse af den. Hverdagen, som hun skabte den.

Da Tommy og Annika kom ind i hendes liv, og de tre blev venner, fandt Pippi dog ud af, at der manglede noget. Ferie manglede der. Det at få fri. For det oplevede hun ikke, når hun altid kunne gøre, som hun ville. Som Tommy og Annika måtte hun derfor begynde i skole. Ikke fordi hun mente, at hun kunne lære noget særligt der, som hun kunne bruge, men for at blive ringet til ferie.

Som sagt så gjort. Pippi meldte sig til frøkenens store glæde og de andre børns udelte begejstring i skole. De andre børns udelte begejstring varede ved, hvorimod både frøkenens tålmod og venlighed kom på prøve ved Pippis tilgang til plutfikationen og bogstaverne.

Så det var med synlig lettelse for såvel frøkenen som for Pippi, da Pippi havde fået det, hun var kommet for, nemlig ferie, som hun jo kun kunne få, hvis hun gik i skole og således kunne opnå at få fri.

Endelig kunne hun vende tilbage til den hverdag, hun egentlig holdt så meget af. Hvor meget, blev hun måske først klar over, da hun havde prøvet noget andet og således kom til at længes efter det, hun havde.

Jeg ved ikke, hvor meget pippisk, der er i din hverdag, og måske er der heller ikke så meget i min. Og måske vender jeg også det hele lidt på hovedet, når det, der egentlig ligger mig på sinde i dag, er at skrive om hverdagen. For selv om der er flest hverdage, nemlig omkring 71.4%, er det ofte weekenderne og ferierne mange glæder sig til og ser frem til. Også jeg, og det kan ind i mellem synes som om, at de fleste fantasier, drømme og stræben knytter sig til de mere sjældne ferier og fridage. Lidt underligt måske, at der reklameres så lidt for hverdagene og ofte i form af noget hurtigt, billigt, praktisk og nemt hverdagstøj, hverdagsmad, hverdagsliv, hverdagsservietter, hverdagsting eller hverdagsbegivenhed.

Der skelnes mellem hverdag og fest, så hverdagen kommer til at fremstå som noget lidt begivenhedsløst og trist.

Hverdagen benævnes desuden som grå, trist, almindelig, kedelig og leverpostejsfarvet og fremstår som noget, ja som noget, man kort sagt kan gøre til hverdag. Hver dag.

Pudsigt nok er det med hverdagen som med så meget andet. Det er ofte først, når vi mister noget, er ved at miste det, bliver syge, kommer på afstand af noget eller ikke mere kan gøre det, vi plejer og er vant til at gøre, at vi bliver opmærksomme på det, vi har eller havde. På en sådan måde, at vi kan komme til at længes så frygteligt efter det, savne det, og måske endda komme til at ønske, vi havde sat mere pris på det, mens vi havde det. For når vi ikke længere har det, vi havde, om det så er noget så hverdagsagtigt som hverdagen, ja, så er det, vi ville give næsten hvad som helst for at få det tilbage.

Pippi var nødt til at starte i skolen for at kunne opleve at få ferie.

Nogen af os må, ud over nødvendigheden af og selvfølgelig også meget andet godt, som at holde fri og koble af, på ferie for at komme til at længes efter hverdagen eller for at få øje på, at ordet hverdag måske også rummer masser af liv og glæde. At det måske er lige netop her i kålhaven, at livet har mulighed for at udspilles. I det helt almindelige daglige hverdagsliv med alle dets almindeligheder, gentagelser, vaner og fortrolighed.

Ingen skriver bedre herom end Dan Turell, synes jeg.

I digtet "Hyldest til hverdagen" maler han det skønneste billede af det kendte, den langsomme opvågnen, postens smæld i entreen, bussen, der skramler, familiens fortrolighed, badet, toilettet, opvasken, indkøbslisten, morgenkaffen.

Digtet slutter således:

Fint nok med fester! Al plads for euforien! Lad de tusind perler boble!

Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig

i hvilens og hverdagens seng

til den kendte

alligevel ikke helt så kendte

samme udsigt.

Jeg holder af hverdagen

Jeg er vild med den

hold da ferie hvor jeg holder af hverdagen

Jeg holder stinkende meget af hverdagen.....